

**Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ
με θέμα
«Η Δυναμική της Ευρυζωνικότητας στη Μεσόγειο:
Μοχλός για Διεθνή Συνεργασία προς Όφελος της Αγοράς
και του Πολίτη»**

**Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ
Καθηγητή, κ. Νικήτα Αλεξανδρίδη**

Ξενοδοχείο Astir Palace, 2 Μαΐου 2006

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργέ, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Ρυθμιστικών Αρχών για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, εκπρόσωποι της Πολιτείας, των κομμάτων, των επενδυτικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζω στο τριήμερο διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (η ΕΕΤΤ) με θέμα τη «Δυναμική της Ευρυζωνικότητας στη Μεσόγειο» ως μοχλός για τη διεθνή συνεργασία προς όφελος της αγοράς και του πολίτη. Θέλω δε να εκφράσω σε όλους σας ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήλθατε σήμερα εδώ και να δηλώσω ότι η παρουσία σας αποτελεί πολλή μεγάλη τιμή για μας.

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να καταγραφούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να αναπτυχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάδοση της ευρυζωνικότητας -- και ειδικότερα του Διαδικτύου και των εφαρμογών του -- στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ζούμε πλέον στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης και σε μια παγκόσμια κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας στην οποία, για να επιβιώσουμε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την παροχή των κατάλληλων υποδομών και εργαλείων ανάπτυξης, βασικότερα των οποίων είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες τους. Όπως και να την ορίσουμε, η ευρυζωνικότητα αποτελεί το απαραίτητο όχημα μιας χώρας για να την καταστήσει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο της ψηφιακής επανάστασης της πληροφορίας. Επιτρέπει την οικονομία μίας χώρας να γίνει εξωστρεφής και διευκολύνει μικρές χώρες να παράγουν εξαγωγίμα προϊόντα.

Το ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής έχουν επιτρέψει εργασία και κεφάλαιο γνώσης (knowledge work and intellectual capital) να παράγονται και να διανέμονται από οπουδήποτε στον πλανήτη. Διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές λογισμικού που παράγονται στις ΗΠΑ

και εξάγονται στον υπόλοιπο κόσμο, εξίσου εύκολα παράγονται πλέον και εξάγονται στον υπόλοιπο κόσμο και από τις Ινδίες. Κατ' επέκταση, ανάλογα Διαδικτυακά προϊόντα μπορούν να παραχθούν και σε οποιαδήποτε χώρα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και με την ίδια ευκολία να εξαχθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Οι απαιτούμενες υλικές υποδομές είναι σχετικά μικρές. Αυτό που κυρίως απαιτείται είναι οι «υποδομές σε γνώση» (intellectual infrastructure).

Με το ευρυζωνικό Διαδίκτυο, (α) ο κόσμος έχει πλέον συρρικνωθεί δραματικά, (β) όπως λέει και ο Tom Friedman, το πεδίο δράσης (το γήπεδο) στο οποίο ανταγωνίζονται πλέον οι χώρες έχει γίνει «επίπεδο» και έχει «αλφαδιαστεί» (the playing field has been leveled) και παρέχει, όσο ποτέ πριν, σε όλες τις χώρες – συμπεριλαμβανομένων μικρών σαν την Ελλάδα -- την δυνατότητα να ανταγωνίζονται στην παγκόσμια αγορά γνώσης επί ίσοις όροις, και (γ) έχει κυρίως προσφέρει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα ή σε μικρές ομάδες ατόμων (σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες) να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται και αυτά σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτή η επιπεδοποίηση και συρρίκνωση του πλανήτη συντελέστηκε μόλις τα πρώτα χρόνια του νέου μας αιώνα καθώς πολλές χώρες βρίσκονταν σε κάποιο λήθαργο θα έλεγα και δεν το αντελήφθησαν.

Με το ευρυζωνικό Διαδίκτυο έχουμε τώρα υπηρεσίες 24/7 (24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα), δηλαδή υπηρεσίες που «ποτέ δεν κοιμούνται» και οι οποίες μας παρέχονται από ένα ή περισσότερα -- κατά πάσα πιθανότητα απομακρυσμένα -- σημεία του πλανήτη μας. Η κάθε εταιρία ανταγωνίζεται πλέον όχι μόνο με εταιρίες στο εσωτερικό της χώρας, όσο κυρίως με εταιρίες που εδρεύουν έξω. Ο δε ανταγωνισμός αυτός βασίζεται όλο και περισσότερο στο υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικό Διαδίκτυο και στις εφαρμογές που αυτό επιτρέπει. Όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό αντιληπτό από μία εταιρία, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης θα έχει. Και όσο πιο γρήγορα μία χώρα αυξήσει την «δικτυακή της ετοιμότητα» (δηλαδή εκπαιδεύσει τους πολίτες της και τους προσφέρει ελκυστικές και χρήσιμες υπηρεσίες ευρυζωνικού Διαδικτύου και δημιουργήσει συνθήκες αύξησης της ικανότητας της χώρας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα του Διαδικτύου και της πληροφορικής), τόσο πιο γρήγορα θα πετύχει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.

Σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια προσπάθεια ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας παίζει και η προαγωγή και προώθησή της διεθνούς συνεργασίας. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου αυτού, θα διερευνήσουμε από κοινού πολιτικές ανάπτυξης τέτοιου είδους συνεργασίας μας, θα αναλύσουμε προοπτικές ευρυζωνικής προαγωγής στη Μεσόγειο, και θα εξετάσουμε ρυθμιστικές δράσεις που θα βοηθήσουν την ταχύτερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Θα καταγραφεί μια πληρέστερη εικόνα της αγοράς καθώς επίσης και των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, και παράλληλα θα διερευνηθούν επενδυτικές προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης τους. Εκτός από την αγορά, θα μας δοθεί βέβαια και η ευκαιρία να αναφερθούμε και στα οφέλη που η ευρυζωνικότητα παρέχει στον απλό και απομακρυσμένο πολίτη.

Η σχέση της Ανεξάρτητης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής (της ΕΕΤΤ) με την Πολιτεία, την Ελληνική αγορά, και τους αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, αλλά και το υψηλό επίπεδο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, την καθιστούν στρατηγικό εταίρο της Πολιτείας που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά τόσο στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής όσο και στην προσπάθεια ανάπτυξης των ψηφιακών επικοινωνιών σε επίπεδο ευρυζωνικών δικτύων και εφαρμογών.

Κλείνοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας εδώ. Ελπίζουμε ότι το Συνέδριο αυτό, μέσω των ομιλιών του προγράμματος αλλά και των επιμέρους συζητήσεων, θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια για ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσόγειου και θα δώσει το έναυσμα για περαιτέρω και περισσότερο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων των διαφόρων χωρών της περιοχής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν σκληρά τους τελευταίους μήνες για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου αυτού και ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ επί θεμάτων Τηλεπικοινωνιών κ. Κουλούρη ο οποίος και θα συντονίσει το υπόλοιπο του Συνεδρίου.

Τελειώνοντας δε, θα ήθελα φεύγοντας από το Συνέδριο να θυμόμαστε όλοι μας δύο πράγματα: ότι με το Διαδίκτυο «ο κόσμος έχει πλέον συρρικνωθεί σε μια μικρή γειτονιά και ότι ο κόσμος έχει γίνει επίπεδος».

Σας ευχαριστώ.