

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη

στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου με θέμα:

«Απολογισμός του έργου της ΕΕΤΤ για την περίοδο 2005-2009»

15 Ιουλίου 2009

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που η Πολιτεία με τίμησε με την επιλογή μου ως Προέδρου της ΕΕΤΤ. Οι αλλαγές που γνώρισε η αγορά την περίοδο αυτή, από τη μετάβαση στο τρέχον κανονιστικό πλαίσιο μέχρι την επικείμενη σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ήταν τεράστιες. Προεξάρχουσα δε όλων ήταν φυσικά η επανάσταση που συντελέστηκε στην ευρυζωνική αγορά με την ουσιαστική απελευθέρωση του τοπικού βρόχου.

Ωστόσο, παρά τις μεγάλες αλλαγές και τη σημαντική πρόοδο, η απόσταση που μας χωρίζει από τις πιο προηγμένες Ευρωπαϊκές αγορές είναι ακόμη μεγάλη. Η κάλυψη της θα πρέπει να αποτελεί το μόνιμο όραμα και στόχο τόσο του Εθνικού Ρυθμιστή όσο και της Πολιτείας, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στο συγκεκριμένο χώρο.

Η ΕΕΤΤ μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη του δύσκολου αλλά και κρίσιμου αυτού στόχου, καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία, την υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για να φέρει σε πέρας το έργο που της αναλογεί αλλά και να αναλάβει πρόσθετες ευθύνες για την ανάπτυξη της αγοράς. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η ενδυνάμωση της από την Πολιτεία με τις κατάλληλες αρμοδιότητες και τα ρυθμιστικά και νομικά εργαλεία.

Αυτό άλλωστε καταδεικνύει και η εμπειρία μας από την τετραετία που πέρασε. Σε όποιο τομέα η ΕΕΤΤ είχε τον πλήρη έλεγχο και αρμοδιότητα (π.χ., LLU), προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις και τομές που επέφεραν θεαματικά αποτελέσματα. Αλλά και σε τομείς όπου η ΕΕΤΤ δεν είχε κανένα έλεγχο ή είχε περιορισμένες ή και καθόλου αρμοδιότητες, προσπαθήσαμε και, πιστεύουμε ότι με τις παρεμβάσεις μας συμβάλαμε και εμείς, στην επίτευξη κάποιων θετικών αποτελεσμάτων.

Απολογιστικά, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι επιτελέστηκε ένα σημαντικό έργο από την ΕΕΤΤ, οι επιπτώσεις του οποίου είναι πλέον ορατές στον καταναλωτή και στην αγορά. Θα ήταν ουτοπικό να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπήρχαν σφάλματα, τα οποία ωστόσο τα έχουμε εντοπίσει και δουλεύουμε για την αποτελεσματική τους επίλυση στο άμεσο μέλλον. Στο

τέλος της ημέρας, ο καταναλωτής και η αγορά θα αξιολογήσουν καλύτερα αν η τετραετία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη ή όχι. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να κοιτάξουμε μπροστά και να εργαστούμε για το όραμα της επόμενης ημέρας, το οποίο θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως εξής:

α) Για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες:

Εάν το όραμά μας για την λήγουσα (τετραετή) θητεία ήταν «**η θεμελίωση της Ευρυζωνικότητας**» με το άνοιγμα των Κέντρων του ΟΤΕ στους εναλλακτικούς παρόχους και την απελευθέρωση του τοπικού βρόχου (που επέτρεψε στις εταιρίες να παρέχουν στην αγορά νέα ευρυζωνικά προϊόντα με υψηλότερες ταχύτητες, χαμηλότερες τιμές και πρόσθετες υπηρεσίες), το όραμά μας για την επόμενη τετραετία θα πρέπει να είναι «**οι δικτυακές υποδομές για το νέο ψηφιακό περιβάλλον**», τόσο των Σταθερών Δικτύων (για ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης οπτικών ινών & δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης), όσο και των Ασύρματων Δικτύων (για δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας, πολυμεσικότητας και Internet), που θα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό τόσο στις υποδομές όσο και στις υπηρεσίες.

β) Για τα Ταχυδρομεία:

Εάν το όραμά μας γι' αυτήν την τετραετία ήταν να «**ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και να εξορθολογήσουμε την αγορά**», το όραμά μας για την επόμενη τετραετία είναι «**η πλήρης απελευθέρωση της Ταχυδρομικής αγοράς**» με την σωστή ενσωμάτωση του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου.