

**2^ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου
για τους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών**

Αθήνα, 28.3.2013

**Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος
Πρόεδρος EETT & BEREC**

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Κύριοι Πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών,
Κύριε Επίτροπε Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Κυρίες και Κύριοι,

Όταν πριν από καιρό, η EETT και το ΓΕΡΗΕΤ οργανώσαμε το 2^ο Συνέδριο Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου σίγουρα δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό θα διεξαγόταν. Οι τελευταίες εξελίξεις, που παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα, φέρνουν εμφατικά στο προσκήνιο ριζικές ανατροπές και νέα δεδομένα.

Η Κύπρος απέφυγε μεν τη χρεοκοπία, αλλά με βαρύ τίμημα τη ραγδαία συρρίκνωση της οικονομίας της, τη μείωση του ΑΕΠ της και τη διάλυση του τραπεζικού της συστήματος. Το νέο δόγμα που φαίνεται ότι θα ισχύει είναι ότι εφεξής οι καταθέσεις θα αντιμετωπίζονται πλέον ως επενδύσεις. Είναι ακόμα προφανές ότι η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η συρρίκνωση του εισοδήματος των πολιτών θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στις εποπτευόμενες επιχειρήσεις του τηλεπικοινωνιακού και ταχυδρομικού κλάδου.

Σε αυτή τη συγκυρία, η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη. Το δεύτερο κοινό Συνέδριο μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου μας καλεί επιτακτικά να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα που είναι: «και τώρα τι μέλλει γενέσθαι»;

Ποιά η κατάλληλη ρυθμιστική στρατηγική για την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες; Ποιος ο ρόλος των κυβερνήσεων, των κρατών, των ρυθμιστικών αρχών, των παρόχων και των χρηστών;

Πεποίθησή μας είναι ότι για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις, είναι ανάγκη να βασιστούμε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Από την πλευρά μας, ως Ρυθμιστικές Αρχές, είναι απαραίτητο να εργαστούμε σκληρά, εφαρμόζοντας την κατάλληλη ρυθμιστική στρατηγική, ώστε να υποστηρίξουμε στοχευμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στις αγορές που εποπτεύουμε.

Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η EETT υποστηρίζει πάγια την ανάγκη εφαρμογής μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής που βασίζεται σε προηγμένες ευρυζωνικές υποδομές για την παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, εποπτεύουμε και υποστηρίζουμε την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός και ανάπτυξη και στους συναφείς κλάδους, όπως οι παραδόσεις αγαθών, η εφοδιαστική αλυσίδα και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τόσο η EETT όσο και το ΓΕΡΗΕΤ είμαστε σε επαφή με την αγορά και τις εξελίξεις μέσα από τη δράση μας στις εθνικές αγορές, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή μας στο BEREC, το Σώμα των Ευρωπαϊών Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του οποίου η EETT κατέχει την Προεδρία. Την ίδια γνώση αποκομίζουμε από

την κοινή συμμετοχή μας στο ERGP, που είναι το αντίστοιχο όργανο Ευρωπαϊών Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.

Αξιοποιώντας την εμπειρία των Ευρωπαϊών ομολόγων μας, συμμετέχοντας ενεργά σε ομάδες εμπειρογνομόνων, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές, συνθέτοντας κείμενα κοινών θέσεων, κτίσαμε και συνεχίζουμε να κτίζουμε μία πολύτιμη τεχνογνωσία, την οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά για την αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς.

Κυρίες και Κύριοι,

Κύπρος και Ελλάδα έχουμε ισχυρούς εθνικούς δεσμούς και μία κοινή πολιτιστική κληρονομιά αιώνων. Είναι λοιπόν επόμενο οι δεσμοί μας αυτοί να αντανakλώνται και στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υπάρχουν συνεπώς εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στις δύο αγορές, όπως ο ΟΤΕ, η CYTA, συνδεδεμένη με τον ρυθμιζόμενο κυρίαρχο φορέα στην Κύπρο, με δυναμική παρουσία από το 2007 ως νεοεισερχόμενος φορέας και στην ελληνική ευρυζωνική αγορά.

Πάνω στην κοινή αυτή σταθερή πορεία και κληρονομιά του ελληνισμού, που είναι αδιαπραγμάτευτη, κτίζουμε εδώ και καιρό, συνεχίζοντας ένα διαρκή διάλογο μεταξύ Πολιτείας, Ρυθμιστών και Παρόχων, σε μία διακρατική «Αγορά», υπό την αρχαιοελληνική έννοια του όρου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ευελπιστούμε ότι το όφελος που θα προκύψει θα είναι κοινό. ΓΕΡΗΕΤ και ΕΕΤΤ συνεργάζονται ήδη μέσω ανταλλαγής απόψεων, διμερών επισκέψεων εμπειρογνομόνων, σε πολλά ζητήματα, όπως η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, τα δίκτυα επόμενης γενιάς, οι παρεμβολές στο φάσμα του τοπικού βρόχου σε δίκτυα VDSL, οι ευρυζωνικές μετρήσεις κ.λπ.

Προσβλέπουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας, με κοινές μελέτες, διαμόρφωση κοινών θέσεων και συντονισμένη προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η επιλογή της θεματολογίας του Συνεδρίου εντάσσεται σε αυτή την προοπτική.

Η μέχρι σήμερα ρυθμιστική πορεία της ΕΕΤΤ και του ΓΕΡΗΕΤ αποδεικνύει, νομίζω, ότι είμαστε συμπαραστάτες των παρόχων, Ρυθμιστές ευέλικτοι και ανοικτοί σε δημιουργικές προτάσεις, αλλά και αυστηροί στην εφαρμογή του νόμου και στην τήρηση των κανόνων του «ευ αγωνίζεσθαι» προς όφελος της αγοράς και του καταναλωτή.

Κυρίες και Κύριοι,

Από το βήμα αυτό θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι η θεσμική συνεργασία που εγκαινιάσαμε, εδώ και δύο χρόνια, που ελπίζω να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις χώρες μας.

Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη του Συνεδρίου και να ευχηθώ σε όλους μας να αποκομίσουμε δημιουργικές εμπειρίες και χρήσιμα συμπεράσματα.

Σας ευχαριστώ.